

HOE KAN U ONS BEREIKEN?

Een bezoek van een ziekenhuispastor kan u aanvragen via:

- telefoon of e-mail;
- een medewerker van de afdeling;
- de pastorale dienst op route 10;
- de aalmoezenier op route 119;
- de hoofdreceptie;
- het invullen van het formulier 'Levensbeschouwelijke zorg'.

Indien u een bezoek van een vertegenwoordiger van een andere erkende godsdienst of levensovertuiging wenst, kan u dit aanvragen via de pastorale dienst of door het invullen van het formulier 'Levensbeschouwelijke zorg' dat u aan de (hoofd)verpleegkundige kan bezorgen.



PRAKTISCHE INFO

COÖRDINATOR

Mevr. Bernadette Stautemas
09 364 83 24 - bernadette.stautemas@sezz.be

AALMOEZENIER

E.H. Johan Van der Schueren
09 364 88 00 - pastoor@sezz.be

De pastores zijn omringd door een pastoraal team en vrijwilligers die zich toelagen op:

- liturgie;
- bedeling van de communie op zaterdag of zondag;
- gemeenschappelijke ziekenzalving;
- pastorale activiteiten.

U vindt de pastorale dienst op route 10 en de aalmoezenier op route 119.

AZ SINT-ELISABETH ZOTTEGEM vzw

Godveerdegemstraat 69 | 9620 Zottegem
T 0032 9 364 81 11 | F 0032 9 364 89 00
www.sezz.be | azstelisabeth.zottegem@sezz.be
0418.558.166 | RPR Gent, afd. Oudenaarde



INFORMATIEFOLDER

PASTORALE DIENST



NABIJHEID

Een opname in het ziekenhuis is vaak een ingrijpend gebeuren. Ziek zijn brengt immers vaak pijn, verdriet en leed teweeg. Ook vragen rond uw diepste mens-zijn en het waarom van dit alles komen soms naar boven. Het kan goed doen dit met iemand te delen. De pastorale dienst van het ziekenhuis doet dit met respect voor uw levensopvatting.

Vanuit een christelijke levensvisie kunnen de ziekenhuispastores u en uw familie bijstaan en begeleiden. U kan terecht bij de pastorale dienst voor:

- een luisterend oor;
- een gesprek over uw ziek-zijn, uw verdriet en vreugde, uw geloof en ongelooft, uw onmacht en kwetsbaarheid, uw dankbaarheid, uw hoop;
- een bemoediging bij een zware ingreep of een lange revalidatie;
- een moment van inkeer of gebed;
- de communie op de kamer, de ziekenzalving of een passend ritueel.

GEBED

Voor een moment van stilte of gebed kan u steeds terecht in de kapel van het ziekenhuis op de eerste verdieping via route 49.



LITURGIE

Elke zondag om 11 uur gaat de aalmoezenier de eucharistieviering voor. U kan de viering ook beluisteren op de kamer via de radio op kanaal 4.

COMMUNIE

Het biddend ontvangen van de communie is een krachtig teken van verbondenheid met Jezus en de bredere Kerkgemeenschap. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kan u de communie op de kamer ontvangen tijdens het weekend. Een verpleegkundige van de afdeling zal navragen of u de communie wenst.

SACRAMENT VAN DE ZIEKENZALVING

Een ziekenzalving biedt kracht, troost of dat stukje hoop en moed om door te zetten. Het is een teken van God, die mensen in hun lijden nabij wil zijn en dit niet enkel bij stervensgevaar. Dit moment gebeurt bij voorkeur als de zieke omringd is door zijn/haar familie. De aanvraag gebeurt bij voorkeur via een verpleegkundige van de afdeling.

AFSCHEID NEMEN

Bij levensgevaar of overlijden is een gebed waarin de stervende wordt gezegend en toevertrouwd aan God zeer zinvol. Het is een uitdrukking van Gods grenzeloze draagkracht. Indien gewenst kan de pastor ook na het overlijden voorgaan in een gebedsmoment om gelovig en dankbaar afscheid te nemen.